

Armoede in de parochie? Armoede in de parochie! 2

Situering

Dit lesmateriaal zet u op het spoor van activiteiten die u zou kunnen ontwikkelen in de parochie als het gaat om armoede.

U kunt dit goed combineren met “Armoede in de parochie? Armoede in de parochie! 1”.(profiel “bewust worden”bij bekwaamheid “ons specifiek thema”) Daarin wordt de nadruk gelegd op wat armoede is en op welke manier u daar zelf tegenover staat. Enige voorbereiding is vereist ten aanzien van punt 3 “voorbeelden van projecten.

Opzet

1. Oriëntatie op armoede: Het belang gezien van in de waarde laten van de arme
2. Als we zelf als parochie iets willen doen met en voor armen...
3. Voorbeelden van projecten
 - Klussendienst
 - Leergeld
4. Kerstpakketten
5. Procedure voor verdere activiteiten
6. Tafel der Armen tekst 1

1. Oriëntatie op armoede

Praat met elkaar over het belang van “in de waarde laten van de arme”. Is dat vanzelfsprekend? En wat is dan precies “in waarde laten”.

2. Als we zelf als parochie iets willen doen met en voor armen...

- Waar moeten we opletten?
- Is het nodig?
- Volgens wie?
- Zijn er aanwijzingen dat de armen het zelf ook willen?
- Waar zitten de valkuilen?
- Algemeen vs specifieke doelgroep
 - Kinderen
 - Gezinnen
 - Ouderen
 - Vluchtelingen
- Ook mensen met hoger inkomen, maar met schulden

3. Voorbeelden van projecten

Zoekt u in uw omgeving, via de website www.rkdiaconie.nl of via bisdom of MA-instelling naar projecten. Wat vindt u van deze voorbeelden? Zou dit project in uw parochie ook zinvol zijn?

Voorbeelden zijn b.v. :

- Klussendienst
- Stichting Leergeld

4. Kerstpakketten

Bestaat dit binnen de gemeenschap al, bijvoorbeeld via de Vincentiusvereniging?
Voor en nadelen

5. Procedure voor verdere activiteiten

- Ga op zoek naar wat nodig is
- Richt een ontwikkelingsgroepje op met maatschappelijke organisaties
Maatschappelijk Activeringswerk zoals Stichting De Vonk voor ondersteuning

6. Tafel der Armen tekst 1

Lees de tekst en bezin u erop.

BIJLAGE

Tekst 1 De tafel der armen

Huub Oosterhuis

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon van de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij,
licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden,
wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben,
wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen
en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om,
aarde,
jouw aanschijn te vernieuwen.