

Mattheus 25

Situering

Deze module geeft inzicht in de bijbelse en sociale achtergronden van diaconie door middel van een stukje exegetische. Het is geen diepgaande exegetische. Door de bijbeltekst goed te lezen en de relatie met uw eigen werk te leggen, krijgt u wel inzicht in hoe geloof en het concrete diaconale werk samenhangen.

Opzet

1. lees de tekst Mt. 25, 31-46

In deze tekst komt aan de orde:

- het heil is universeel;
- alle volken worden verzameld;
- de nadruk ligt op het doen;
- godsdienst is mensendienst: al wat u aan de minsten hebt gedaan, hebt u Mij gedaan

2. Wat roept het nog meer bij u op?

3. Beantwoord de vragen aan de hand van de Mattheustekst

- herkennen we iets van de problemen uit de tekst;
- hoe vinden we dat de kerk daarop reageert;
- wie zijn in onze plaats de hongerigen, de dorstigen, enz.; worden er in onze parochie activiteiten ontplooid met en voor hen, en zo ja welke?

DE MENSENZOON OORDEELT DE VOLKEN - Mattheus 25,31-46

Wanneer de Mensenzoon in al Zijn majesteit verschijnt, vergezeld van al Zijn engelen, neemt Hij plaats op Zijn hemelse troon. Zijn engelen zullen alle volken voor Zijn troon verzamelen en Hij zal ze in twee groepen scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. De schapen stelt Hij aan Zijn rechterkant, de bokken aan Zijn linkerkant.

Dan zal de Koning tegen wie rechts van Hem staan, zeggen: "Mijn Vader heeft u gezegend. Kom en neem bezit van het Koninkrijk dat voor u gemaakt is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was vluchteling en u verleende mij onderdak. Ik ging schamel gekleed en u gaf mij kleren, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken".

En de rechtvaardigen zullen Hem vragen: "Heer, wij hebben u nooit hongerig of dorstig gezien; hoe hebben wij u dan te eten en te drinken kunnen geven? Wij hebben nooit gezien dat u vluchteling was of schamel gekleed ging; hoe hebben wij u dan onderdak kunnen verlenen en kleren kunnen geven? Wij hebben nooit gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat; hoe hebben wij u dan kunnen bezoeken?"

Dan zal de Koning antwoorden: "Luister goed naar wat ik u zeg: Al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders of zusters hier, al was het de onbelangrijkste, hebt u voor mij gedaan".

Daarna zal Hij zich richten tot wie links van Hem staan: "Ga weg van mij, God heeft u verworpen! Weg naar het eeuwige vuur dat gemaakt is voor de duivel en zijn engelen! Want ik had honger en u gaf mij niet te eten, ik had dorst en u gaf mij niet te drinken. Ik was vluchteling en u verleende mij geen onderdak, ik ging schamel gekleed en u gaf mij geen kleren, ik was ziek en zat in de gevangenis en u bezocht mij niet".

Dan zullen ook zij Hem vragen: "Heer, wanneer zagen wij dat u honger of dorst had, dat u een vluchteling was of schamel gekleed ging, ziek was of in de gevangenis zat, en hebben wij u niet geholpen?"

En Hij zal antwoorden: "Geloof mij: toen u een van deze geringste mensen geen hulp bood, weigerde u mij te helpen! Zij zullen eeuwig gestraft worden, maar de rechtvaardigen eeuwig leven".